

Godmorgen alle sammen

Mange tak for at jeg må være her og tale til jer i dag.

Mit navn er Natascha, jeg er 27 år og international commissioner for de danske spejderkorps, eller IC som vi kalder det i daglig tale. Det betyder, at jeg laver en hel masse internationalt spejderarbejde. Så ligesom I har jeres ugentlige møder nede i hytten, har jeg også en masse møder, hvor jeg arbejder for, at danske spejdere kan få gode internationale oplevelser.

Det er utrolig spændende for mig at få lov til at opleve JOTA/JOTI, for det har jeg nemlig aldrig prøvet før. Hvilket er utroligt, når man tænker på, at den første JOTA fandt sted i England i 1957, og at JOTA har fundet sted fast siden 1959 – siden 1965 i Danmark. I 1996 kom JOTI til med internettet, og det er i år altså 63. gang, at JOTA bliver afholdt, og 24. gang, at JOTI bliver afholdt.

For mig er hver dag lidt ligesom JOTI, fordi jeg dagligt snakker med spejdere verden over. Via spejder har jeg haft mine bedste oplevelser, og jeg har fået mine bedste venner – og en del af dem er faktisk sket i udlandet. For det der er så spændende ved spejder er jo netop, at vi er en del af et stort globalt fællesskab. Det lille mærke som vi har på uniformen viser, at vi er en del af WOSM – The World Organisation of the Scout Movement – eller verdensspejderbevægelsen som vi siger på dansk. WOSM er et spejderfællesskab med mere end 50 millioner medlemmer i hele verden, og det synes jeg er ret fantastisk.

Som spejdere og som del af et internationalt fællesskab har vi venskaber på kryds og tværs af baggrunde, nationaliteter og kulturer. Som spejdere er vi aktive og engagerede samfundsborgere. For os handler det netop om at skabe en bedre verden – og i BPs ord ”at efterlade verden et bedre sted end vi fandt den”, og det er I alle sammen med til som spejdere, både i gruppen, men også i skolen og andre steder, hvor I er med.

I en verden hvor corona pt. er med til at holde os adskilt, så er JOTA/JOTI og spejder en fantastisk platform, der binder os sammen. Det er vigtigt, at vi knytter bånd på tværs – og vi ser det fx med KFUM-Spejdernes partnerskab med Tunesien, hvor vi haft en masse spejdere på udveksling, og hvor vi har lært af hinanden. Det samme med DDS’ partnerskab med Irland. Vi tror på, at vi skaber en bedre verden ved at arbejde sammen.

Når det er sagt, så er det spændende nemlig, at der er mange muligheder for at opleve internationalt spejder. Man kan tage med gruppen på sommerlejr i udlandet, I kan besøge Kandersteg International Scout Center (KISC) i Schweiz, JOTA/JOTI hvert år, mærker og programmateriale – og sidst men ikke mindst de store internationale lejre. Fx Verdensjamboreen, der bliver afholdt hvert 4. år. Sidste var den i USA, mens

den i 2023 finder sted i Korea – og den danske tilmelding åbner næste år. Ligeledes er der Europæisk Jamboree næste år i Polen, og Roverway finder sted om et par år. Generelt finder der store internationale lejre sted hvert år fra nu af, og det er en fantastisk mulighed for at opleve spejder i stor skala.

Denne weekend er også en fantastisk mulighed for jer! Både ”on the air”, men også på internettet, hvor der vil være shows, workshops og masser af andre aktiviteter, hvor I kan komme i kontakt med spejdere fra hele verden. Det er så vigtigt, at vi som spejdere oplever at være del af et meningsfuldt fællesskab, og det håber jeg, at I gør i den her weekend sammen med vennerne i gruppen eller derhjemme fra.

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne slutte af med, at selvom jeg ikke særligt ofte har min uniform på, så har jeg mit spejdertørklæde på utrolig meget. For mig er mit spejdertørklæde lidt min superheltekræft, fordi jeg ved, at når jeg har det på, så er jeg en del af et verdensomspændende fællesskab, og det giver mig noget helt ekstra. Det gør mig glad og stolt, og det håber jeg også, at I oplever i jeres hverdag som spejdere.

I må have en fantastisk JOTA/JOTI 🍷